



Dankbaar aandenken aan

De heer  
**Petrus Georges Goorix**

echtgenoot van  
Mevrouw Angèle Cooreman

geboren te St. Maria Horebeke op 30 januari  
1915 en godvruchtig overleden te Zottegem  
in het A.Z.St-Elisabeth op 28 oktober 1998,  
gesterkt door het Sacrament der zieken.

*Angèle,  
Luc, Thilly, Lineke, Ewoud  
Rita, Luc, Jürgen, Günter, Vanessa  
Frieda, Marc, Pieter, Lies'l(†), Dries  
danken u voor uw medeleven.*

Pa,  
bijna was je 84...  
en toch doet het pijn om afscheid te nemen van jou.  
Je was een gelovig man,  
een man van weinig woorden,  
voor iedereen tot diensten bereid.  
Ieder kende jou als "de verver",  
jarenlang heb je dag in dag uit hard gewerkt.

En toen je met pensioen ging, kon je zeker niet stilzitten,  
je babbeltje met heel veel mensen,  
je serre met je heerlijke druiven,  
je tuin die je samen met ons ma onderhield  
alles was tot in de puntjes.

Maar het laatste jaar was heel zwaar voor jou,  
je werd ziek en veel dingen konden niet meer.  
Maar nooit hebben we jou horen klagen.  
Je droeg je pijn in alle eenvoud.  
Ja, jouw eenvoud, jouw gewoon-zijn,  
dat zijn waarden die voor ons echt van belang blijven.

Je zag je kleinkinderen heel graag,  
het dagelijks bezoekje van Jürgen en Günter  
was voor jou een steun.  
Ook kon je de laatste tijd niet zonder Rita,  
haar aanwezigheid gaf jou een gevoel van veiligheid.

Jouw heengaan doet ons allen pijn, maar we nemen  
geen afscheid, we dragen jou mee in ons hart.