

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen.

## BID VOOR † DE ZIEL

van de Heer

# KAMIEL GOSSEYE

zoon van

Charles-Louis en Nathalie DE SUTTER

geboren te Oprakel, op 6 juli 1878,  
en er godvruchtig overleden op 4 juni 1958,  
gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Ijveraar van de H. Hartbond en de Xaverianen.



Zijn leven was gesteund op een levendig geloof in God, een grenzeloos vertrouwen in de Voorzienigheid en een vurige liefde tot Jezus' H. Hart. Zijn verknochtheid aan Kerk en priesters vervulde hem met ijver en apostolaat. Nu is hij het loon gaan ontvangen, dat de Heer voor zijn trouwe dienaren heeft weggelegd.

Offers en lofgebeden dragen wij U op, o Heer; neem ze aan voor de ziel, die wij U heden aanbevelen en laat ze overgaan van de dood naar het Leven.

O wat is de eeuwigheid oneindig verkieslijk boven de wisselvalligheden van deze aarde: haar duur is zonder einde, haar dagen nemen niet af en haar vreugden zijn onveranderlijk.

O vrede van het menselijk hart, gij wordt alleen gevonden in de hemel en in het kruis van Jezus Kristus.

Dierbare zuster, de dood is met snelle schreden onze woonst genaderd en heeft mij uit dit leven weggenomen. om mij over te brengen naar het eeuwig vaderland Heb dank voor de goede zorgen die gij mij hebt verleend. Beminde familieleden en vrienden, bewaart mijn aandenken onder u, gedenkt het voorbeeld van mijn kristelijk leven en bidt voor mij. Tot weerziens in de zaligheid des Heren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil  
(300 d. afl.)

R. I. P.



De familiën GOSSEYE, DE SUTTER,  
en PIETERAERENS.

danken U van harte voor  
uw blijken van genegenheid.  
en kristelijke deelneming.

---

Uitg A. De Croo, Koster, Oprakel