



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Victor GOSSEYE

ECHTGENOOT VAN WIJLEN

MEVROUW MARTHA DECLERCQ

EN VAN MEVROUW IRMA VANHOOLANDT

geboren te Elzele op 10 december 1899
en godvruchtig overleden te Maarkedal in
"De Samaritaan" op 22 maart 1984,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Heer, onze God, vele jaren geleden hebt Gij Victor tot het leven geroepen. In zijn naastbestaan- den en vrienden heeft hij uw goedheid ervaren, tot Gij hem geroepen hebt.

Wij danken U om al wat Gij voor hem gedaan hebt. In de strijd. In ziekte, in de tegenslagen van zijn leven. In zijn grootheid en zijn zwakheid hebt Gij hem geen ogenblik verlaten.

Uw dienaar heeft U in geloof gediend. Door woord en sacrament hebt Gij hem begeleid. Daar- om durven wij erop vertrouwen dat zijn levensweg nu niet ten einde is, maar dat Gij hem het eeuwig leven schenkt.

Liefste kinderen en kleinkinderen, mijn trots en mijn vreugde, de liefde U allen toegedragen kunt gij slechts vergoeden met een vroom gebed.

Beste familie en vrienden, uw vriendschap was mij een ware steun in de donkere uren. Ook nu vraag ik U om een vurig gebed.

Ook gaat mijn groten dank naar de Eerwaarde Zusters en verplegend personeel van "De Samari- taan" die mij geestelijk en lichamelijk hebben op- gebeurd. Laat onze liefde en genegenheid voortle- ven in onze gebeden. Tot weerziens bij de Heer.

Denise VERBURGT(†)-GOSSEYE,
kinderen en kleinkinderen,

Robert en Clarisse SONCK-GOSSEYE,
kinderen en kleinkinderen,

Maria GOSSEYE(†)-PEETERS,
kinderen en kleinkinderen,

De families GOSSEYE, DESUTTER, DECLERCQ,
PERSOONS, VANHOOLANDT en DE BUS

danken U voor de blijken van genegenheid