

De werkman, die op haard
en huis en arbeid past :
veel vorsten, heersend op de aard,
zijn deze koning mij niet waard.

A. WALGRAEVE



Bid voor de ziel van

DE HEER

OMER GOSSYE

echtgenoot van Mevrouw

Paula VAN SCHOORISSE

geboren te Maarke-Kerkem op 30 augustus 1909 en
godvruchtig overleden te Ronse op 27 april 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Toen hoorde ik een stem uit de hemel, die zei : "Zalig,
die in de Heer sterven. Zij zullen uitrusten van hun
zwoegen, want hun werken volgen hen".

OPENBARING

Stil en eenvoudig, zoals hij geleefd heeft, is hij de
eeuwigheid ingegaan. Als diepgelovig kristen stelde
hij zijn vertrouwen in de Heer. Moge hij nu reeds deel
hebben in Kristus' glorierijke verrijzenis.

Mijn goede vrouw, door het hele leven waart ge mijn
steun en mijn geluk in blijde en in pijnlijke dagen.
Dank U, tot weerzien. Mijn geliefde kinderen en
kleindochter, blijf trouw aan ons heilig geloof; eens
zien we elkaar terug. Gij allen, mijn verwanten, vrien-
den en geburen, bid voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse

Mevrouw Paula GOSSYE-VAN SCHOORISSE,

De Heer en Mevrouw Norbert VAN CEUNEBROECKE-
GOSSYE Mariette,

Mejuffer Carine VAN CEUNEBROECKE en verloofde
Philippe,

De families GOSSYE, BORDEAUD'HUY,
VAN SCHOORISSE en VANDERSTICHELEN,

**danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.**