

Uw wil geschiede!



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

Emilienne Gyselinck

Echtgenote van de heer

Frans Van Welden

geboren te Schorisse de 11 april 1943
en godvruchtig overleden te Brussel
de 16 februari 1970.

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Er zijn beproevingen bij dewelke de mens stil en verbaasd toeziet: we begrijpen niet. En waar mensen geen troost of geen antwoord meer vinden daar kunnen wij slechts opzien naar God en bidden.

Dit zou zeker de houding geweest zijn van de duurzame overledene, die voor alles een vrome kristene vrouw was en voorbeeldige echtgenote. Door haar toewijding en haar goedheid was zij het hart van het gezin op wie haar man en haar kind rekenen konden, door haar vriendelijke verschijning, haar blijmoedig karakter en minzame omgang woon zij dadelijk de sympathie van wie haar mocht ontmoeten.

« Heer, Gij weet hoe vurig ik verlangde bij de mijnen te zijn om hen goed te doen. Gij roept mij tot U, neem Gij nu mijn plaats in bij hen en wees hun troost en hun vertrouwen.

Mijn duurzame Echtgenoot, ik dank U voor het geluk dat gij mij gegeven hebt; voor uw toewijding en zorgen gedurende mijn ziekte. Moge God U dat loonen. Mijn goede Ouders en Familieleden U vertrouwen ik mijn echtgenoot en mijn kindje toe; ik weet dat ze bij U steun zullen vinden in deze zware beproeving. Laten wij voor elkander vurig bidden en God zal onze toevlucht zijn in onze nood.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Heer Frans VAN WELDEN;

Juffrouw Kathleen VAN WELDEN;

Heer en Mevrouw Georges GYSELINCK-CRUYPENINCK kinderen
en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Edgard VAN WELDEN-DE STOUTE kinderen
en kleindochtertje;

De familie GYSELINCK-CRUYPENINCK;

De familie VAN WELDEN-DE STOUTE;

danken innig om Uw bliken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Scherisse