

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clementine GYSELINCK

weduwe van de Heer

PETRUS BAUDISCO

geborene te Everbeek, op 18 november 1879, en godvruchtig overleden te Oprakel op 29 november 1953, gesterkt door de laatste HH, Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart



Zalig de ziel, die de vruchten van een verdienstelijk leven aan de Heer kan aanbieden. Onze lieve moeder is nu voor de troon van God aangekomen, om aan de voeten van haar Schepper haar leven van werken en zorgen neer te leggen. Met liefde zal zij ontvangen worden in de hemelse woonst en er met onvergankelijk geluk beloond worden.

De droefheid van het sterven wordt voor ons, kristenen, gelenigd door de belofte van de toekomstige onsterfelijkheid : ons aardse broos bestaan wordt verwisseld tegen een duurzaam, hemels leven.

Gezegend zij de Heer, die ons vertroost in al onze smarten, want gelijk het lijden van Kristus ons overvloedig ten dele werd, zo zal ons ook de vertroosting in Kristus overvloedig geschonken worden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw liefde en uw toewijding hebben mijn laatste levensdagen met stil geluk gevuld. Ik dank u allen voor uw kinderlijke genegenheid, u vooral, mijn goede zoon Albert, die de trouwe steun zijt geweest van mijn oude dag. Alle familieleden en vrienden, weest mij indachtig in uw dagelijkse gebeden en tot weerziens in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d afl.)

R. I. P.



De Familiën BAUDISCO-GYSELINCK,
MAES-DE SPRINGER.

Danken U voor de bliken
van oprechte deelneming
door U betoond.

Uitg, A. De Croo, Koster, Oprakel.