



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

Mijnheer Achiel Haegeman

weduwnaar van Mevr. Sidonie De Sutter

echtgenoot van Mevr. Laura De Sutter

RUSTEND HOOFDTREINWACHTER

geboren te Striijen, de 28 april 1891 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek van het H. Hart te Oudenaarde, de 11 juli 1962. gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Bewaar in uw hart het aandenken van uw vriend en vergeet hem niet in uw gebeden. (Eccl. 33)

Van deze eenvoudige man mag terecht worden gezegd dat hij vele vrienden telde, omdat hij uitmunte door zijn opgeruimd karakter, zijn recht-schapenheid, zijn goed hart en vriendelijk gemoed.

Hoe vergankelijk is het leven! Waaraan zullen wij onze ziel vastmaken als alles wankelt wat hier op aarde bestaat; voor alle rechtzinnige mensen is daar alleen God die vast staat en de ware toevlucht is van dezen die vergaan.

Ook dat voelde de duurzame overledene, en toen de dood kwam, toen hij zich zo alleen gevoelde tegenover haar, toen gaf hij zich gelaten en betrouwvol in de vaderhanden van God.

Moge de God van alle goedheid nu zijn dienaar, om de vele doorstane beproevingen, de eeuwige rust schenken.

Duurbare Echtgenote, vaarwel, heb dank voor uw zorg en genegenheid voor mij. Beminde Familieleden en Vrienden doet nu voor mij het enige wat mij nog baten kan: weest mijn ziel in uw gebed in-dachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Mevrouw Achiel HAEGEMAN-DE SUTTER,

De families HAEGEMAN, DE SUTTER, TORTELBOOM en VEKEMAN.

danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.