

De ouderdom bereikt op de weg der gerechtig-  
heid is een erekroon.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Angel HAEGEMAN**

weduwnaar in eerste huwelijk van

**Alma D'HOKER**

**echtgenoot van Berthe MASSIN**

Oud-strijder 1914-1918

Kruis van Officier in de Orde van Leopold  
met gouden zwaarden

Officier in de Kroonorde met zwaarden  
Kruis van Ridder in de Kroonorde met zwaarden  
Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden  
Ridder in de Kroonorde

Oorlogskruis met palm - Vuurkruis - Medaille  
van de Yser - Medaille van de slag  
van Halen en -Wijppelgem en

verschillende burgerlijke en militaire eretekens

geboren te St.-Gorikx Oudenhove, op 11 augustus  
1895 en overleden te Anderlecht op 24 fe-  
bruari 1983, voorzien van de H. Sacramenten der  
zieken.

---

Ik sterf gerust : ik heb het goede betracht in de  
eenvoud en de waarheid.

---

Begr. Roger Wingels, 1700 Asse - Tel. 452.82.02

Vervuld met gloeiende Vaderlandsliefde nam hij  
deel aan de grote oorlog. Het is zijn heldhaf-  
tigheid om ons Vaderland te verdedigen, die  
hem met eer heeft beladen.

Hij was een gelukkig en vreedzaam mens, die  
de kunst bezat anderen gelukkig te maken en  
met iedereen in vrede te leven.

Beminde echtgenote en geliefde kinderen, ik  
dank u voor uw genegenheid en liefde. De Heer  
roept mij tot Zich, Hij weze met u en helpe u  
om de weg te bewandelen die ik u ben voorge-  
gaan. Wees mij nu indachtig, weldra komt de  
dag van het eeuwig wederzien.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

Mevrouw Angel HAEGEMAN-MASSIN,

De Heer en Mevrouw  
Marcel HAEGEMAN-ROMBAUTS,

De families HAEGEMAN, D'HOKER en MASSIN

danken U voor de troostvolle  
deelneming in hun rouw.