

BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN
D E H E E R

HECTOR HAEGEMAN

Echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE SPIEGELEER

geboren te St.-Maria-Lierde de 4 april 1885 er
godvruchtig overleden te Zottegem de 25 fe-
bruari 1966.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.
Opgeëiste 1914 - 1918.

Na een slepende ziekte waarbij men zich
soms afvroeg, waar haalt die man die moed
vandaan, heeft de Heer hem tot zich geroe-
pen.

Altijd was hij opgeruimd. « Als ze me gin-
der nodig hebben, ik heb er geen schrik
van ! », dat heeft hij me dikwijls gezegd en
uit de vriendelijkheid van zijn gelaat moest
men besluiten dat het de waarheid was.

Vooral de laatste maanden heeft hij ge-
toond dat moed en zelfvergetelheid bij hem
een deugd geworden waren, en dat voor-
beeld zullen we nooit vergefen.

Hij was gelovig. Zijn ziekte liet hem niet
toe naar de kerk te gaan, maar toch verlangde
hij telkens weer naar de ontmoeting met de
Heer bij gelegenheid van een hoogdag.

Ook tot op het einde toe leefde hij in ne-
derige onderworpenheid aan de wil van de
Vader.

En laatst, maar dan een van zijn schoonste
gaven : hij was een goede vader voor zijn
kinderen, en dat is hij geweest door de vele
moeilijkheden heen.

Beste vader en grootvader, wij danken u
om alles. Gij zijt nu ons groot verdriet.

Wij zeggen U echter geen vaarwel, maar tot
weerziens bij de Heer.



Mw. Hector Haegeman, geboren Anna De
Spiegeleer, zijn echtgenote.

M. en Mw. Adriën Haegeman (Van Herzele-
De Clercq, kinderen en kleinkinderen.

M. en Mw. Roger Haegeman-Geerts en kind.

M. en Mw. Florimond Van Trappen-Haeg-
eman, kinderen en kleinkind.

M. en Mw. Remi Hertegonne-Haegeman en
kinderen,

M. en Mw. Lucien Haegeman-Van Daele en
kinderen

De familiën Haegeman, De Spiegeleer, La-
marq, Vruls en Verhoeven,
**danken U oprecht voor de blijken van
kristelijke deelneming.**

« De Beiaard » - Zottegem