

De mens wikt en God beschikt !



Gedenk in uw vroom gebed de ziel van

MIJNHEER

JOZEF HAEGEMAN

Echtgenoot van Mevrouw

JULIETTE VAN STEENKISTE

geboren te Strijpen op 12 maart 1901 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Zotte-
tegem op 24 maart 1958. Gezalfd met
het H. Oliesel in extremis.

Het is niet iedereen gegeven het huiselijk
geluk te mogen genieten tot in zijn oude dagen.
Het is een grote gunst van de Hemel. De mens
wordt hier op aarde zo dikwijls bedrogen in
de verwezenlijking van zijn verlangens.

De duurzame overledene, wiens heengaan
we betreuren, was een stille, zachte ziel, een
goed man en een voorbeeldig christen. Slechts
twee wegen kende zijn leven op aarde : de
weg naar de kerk en naar God — en de weg
naar werk en plicht. Hij heeft er steeds naar
gestreefd aan God de glorie te geven die
Hij verwacht van zijn gelovigen : nauwgezette
plichtsvervulling in zijn geloofsleven, voor zijn
gezin, op zijn werk. Hij was een vriend voor
allen die hem benaderden en daarom is hem
nu gegeven de vrede te genieten, die God
beloofde aan de mensen van goede wil.

Heer, Gij weet hoe diep het afscheid van
deze lieve dode ons hart heeft geraakt. Het is
een smart, die Gij alleen kunt stillen. Leg in
onze tranen het licht van Uw troost en leer
ons in het kruis dat Gij ons verzendt, het
teken zien van Uw Voorzienigheid.

Duurbare Echtgenote, lieve kinderen, voor
U vooral is mijn heengaan pijnlijk en zwaar,
doch ik weet dat uw geloof en uw gebed ons
terug bij elkander brengen. Ik bid voor uw
geluk. Spreek Gij voor mij bij den Heer ten
beste.

Heilige Jozef, Patroon der stervenden b.v.o.



Mevrouw Joseph HAEGEMAN, geboren Juliette
Van Steenkiste, zijn echtgenote,

Mejuffer Marie-Ange HAEGEMAN,

Jonge Heer Victor HAEGEMAN, zijn kinderen;

De familiën HAEGEMAN, VAN STEENKISTE,
ROMAN, DELOBELLE en BAILLEUL **BEDANKEN.**

Drukk. « De Beiaard », Zottegem.