

*Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven,
men leert het niet, men begrijpt het nooit.*



Dankbare herinnering aan

De Heer

Marc Haegeman

zoon van

wijlen Leon Haegeman en Maria Limpens.

Geboren te Zottegem op 24 augustus 1943
en godvruchtig overleden in
het A.S.Z. te Aalst op 10 juni 2006.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

—
Lid van de reizende kaartclub.
Lid van de duivenmaatschappij E.D.S.

—
De families Haegeman en Limpens danken U
voor uw aanwezigheid om uw blijken van
deelneming en stil gebed, oprechte dank.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
te Erwetegem op zondag 16 juli 2006 om 9u45.

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt "Ik ben wat moe"
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

*'k was blij met elke dag
die ik nog kreeg
omdat jullie er waren
maar toch te moe
om nog te blijven.*

'k Wacht wel aan de overkant.