



Dankbare herinnering aan

mevrouw

LUCIENNE HAUSTRAETE

weduwe van de heer
Germain Rokegem

geboren te Delftinge op 2 september 1929
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
AZ Sint-Elisabeth op 27 oktober 1994,
na het Sakrament der zieken
te hebben ontvangen.

Voor uw medevoelen, uw genegenheid en uw
gebed, danken u:
Greta Rokegem
Sofie, Didier en Virginie Delaruye
de families Rokegem, Haustraete, De Poorter
en Martens.

Met dank aan de familie Speybroeck.

Namis in de parochiekerk van Erwetegem op
zaterdag 26 november 1994 om 18 uur.

Mama,

Wie zal me nu nog bellen
en vragen hoe het gaat?
Wie geeft op al mijn vragen
nu gepaste raad?

Wie komt me nu bezoeken
en neemt me ergens mee?
Wie luistert nu naar mijn problemen
heel rustig en gedwee?

Wie geeft me nu de kracht
om verder te bestaan?
Wie leert me weer te leven
nu jij bent weggegaan?

Misschien moet ik geloven
dat jij in al je pijn,
me toen hebt willen leren
er nu voor anderen te zijn.

Maar één ding weet ik zeker
en God weet ook wanneer,
op 't einde van dit leven
zien wij elkander weer.

M.V.S.

