



Dankbaar aandenken aan
de heer

Victor HAUSTRAETE

echtgenoot van mevrouw
Rachel De Backer

Geboren te Erwetegem op 1 augustus 1923 en
er thuis in familiekring godvruchtig
overleden op 14 augustus 2003, na het
sacrament der zieken ontvangen te hebben.

*De familie dankt u voor uw gebed en
de blijken van medeleven.*

Va, je was een man van weinig woorden maar je kon zoveel met je handen. Dat alles heb je doorgegeven aan mij.

Toen kwamen Laurence en David, je twee oogapels met wie je zo geduldig kon spelen en voor wie je tijd noch uur kende.

Va, je blijft altijd bij ons, want wat ik doe, jij was het die het mij leerde. Je leerde mij mijn naam schrijven. Ik zal hem altijd met fierheid dragen.

Moe verzorgde je dag en nacht zodat je rustig thuis kon blijven. Het is voor haar een troost dat je zo vredig heen gegaan bent.

Je had zoveel goede burens maar in het bijzonder Simonne die altijd voor je klaar stond.

Va, ik wilde je toch zo graag nog eens de bloemen die we plantten tonen.

Va, kijk nu van hierboven.

Pepe, wij hadden je toch zo graag nog lang bij ons gehad. De vele mooie momenten die wij met jou mochten beleven staan voor altijd in ons hart gegrift.

Pepe, jou vergeten wij nooit.

Rouwcentrum Porrez Zottegem



Sinn