

Gans klein zijn maar de dingen  
die van de mensen zijn,  
toch zal God eeuwig zingen  
van mensenvreugd en -pijn.

(J.D.)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

**Anna HAUWSTRAETE**

weduwe van Remi DE CLERCQ.

Geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 20 juni  
1896 en zacht in de Heer ontslapen in de  
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op  
17 januari 1983, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Goede moeder,  
het doet pijn omdat gij ons verlaat.  
Wij bewaren aan u het onvergetelijk beeld  
van een zachte en toegewijde moeder.  
Niet in grote woorden maar in het stil en  
ongedwongen leven voor elkaar blijft gij ons  
nabij.

De lasten en de moeilijkheden van de oude  
dag hebt gij geduldig gedragen, hierin voor-  
beeldig geholpen door de liefdevolle toewij-  
ding van uw kinderen en kleinkinderen, heel  
bijzonder van uw dochter en schoonzoon bij  
wie gij zo veel jaren een gelukkige oude  
dag mocht genieten, en door de liefdevolle  
zorgen van de zusters en het personeel van  
het rustoord.

Moge God u nu belonen voor al het goede  
dat gij tot stand hebt gebracht en voor het  
geduldig en moedig gedragen lijden.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen gij waart en blijft mijn trots en  
mijn vreugde. Ik dank U voor alles en  
vraag U met aandrang: « draag zorg voor  
elkaar zoals ik getracht heb te doen voor  
U; God zegene en beware U in lengte van  
dagen ».

Maria, lieve Moeder Gods, spreek nu ten  
beste voor moeder die U zo vereerde en  
breng haar thuis in Gods Vaderhuis.

De families HAUWSTRAETE, DE CLERCQ,  
VANDER DONCKT, VOLKAERT,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-  
neming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen A. Marroyen, Brakel