



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Maria, Estella HAUWSTRAETE**

weduwe van Henri MEERSCHAUT,

geboren te Zegelsem op 18 januari 1917 en  
godvruchtig overleden in home « 't Neerhof » te  
Brakel-Elst op 6 mei 1992,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Het leven biedt de mens vreugden en smarten,  
blijde en droeve dagen. Een kristene aanvaardt  
beide met dezelfde onderwerping.

Ook voor onze dierbare overledene Edgard, voor  
wie we vandaag hier in het bijzonder willen  
bidden, was er voorspoed maar ook tegenspoed.  
Steeds heeft hij mogen rekenen op zijn trouwe  
echtgenote.

Bidden we dat God hem genadig weze voor zijn  
tekorten en hem duizendvoudig belone voor het  
schone in zijn leven.

Dierbare echtgenote, familie en geburen, dank  
om uw vriendschap en denk af en toe nog eens  
aan mij in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

HAUWSTRAETE, DELVAEYE,  
MEERSCHAUT, HAEGEMAN,

danken U.

Namis : dinsdag 2 juni 1992 om 19 u.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer, Brakel