

Voor hen die de Heer dienen, is er vrede in 't leven, vrede in 't afsterven en vrede in de Hemel.

H. Bonav.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI HENAU

Weduwnaar van Clemence DE STERCKE

Geboren te Oubraket de 3 October 1866 en er godvruchtig overleden de 16 Februari 1954.

Voorzien van de Laatste H.H. Sacramenten.

Lid van het Xaverianengenootschap.

Mijn levensdagen zijn spoedig voorbijgevo-
gen. O God, hoe goed zijt gij voor dezen die op-
recht van gemoed zijn. De dood is voor hen
slechts de overgang tot een beter leven, waar de
mens maait wat hij in het leven heeft gezaaid :
waar hij vergoed en beloond wordt voor al het
goede op aarde volbracht.

De duurzame overledene was een rechtschapen
man. Standvastig in zijn christelijk geloof, een-
voudig en oprecht in zijn omgang, werkzaam en
vlijtig zolang zijn krachten het hem toelieten, vre-
delievend en zachtmoedig. Zijn grootste zorg
ging naar zijn huisgezin. Zijn leven was een leven
van opoffering en toewijding, van taaië werkzaam-
heid en trouwe plichtsbetrachting.

Wij beminden hem zozeer en nu hij ons ont-
nomen is beseffen wij nog beter hoe hij onze lief-
de en achtung waardig was.

Duurbare kinderen, ik verlaat U. Ik dank U voor
uw genegenheid en uw liefdorijke zorgen. Ik
troost mij met die gedachte dat we elkander zul-
len weerzien hierboven. Gedenkt de goede voor-
beelden die vader U gaf. Ik vraag u nog een
gunst; vader te gedenken in uw gebeden en in

de H. Mis. Dat weze uw grootste blijk van blijven-
de dank voor vader die gans zijn leven werkte en
bezorgd was om U.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

De 4 akten (12 j. afl.)



Zeer getroffen door Uw blij-
ken van diep christelijk mede-
voelen bieden U hiervoor hun
welgemeende dank ;

De familiën HENAU, DE STER-
CKE, LAUWERS. en GOSSEYE.