

Ieder die hem op zijn levensweg ontmoette
als een mens om van te houden
blijve voor God vroom gedenken



DE HEER

Richard, Cardijn HERMAN

echtgenoot van mevrouw **IDA LAPAGE**

geboren te Michelbeke op 10 maart 1932
en godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 17 november 1990,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Actief lid van verscheidene bonden en verenigingen.

Zijn kinderen, kleinkind en de families :

HERMAN, LAPAGE, VAN ACHTER en DE WEZE

danken U voor uw steun in rouw en gebed.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?

Zonder grote woorden, maar met simpele daden
gaf hij zijn liefde, vriendschap en genegenheid
aan allen die met hem samenleefden. Daarvoor
danken wij U Heer !

Wij zullen je steeds gedenken in onze gebeden.

Mijn liefste vrouw, kinderen en kleinkind, ik heb
van U allen veel begrip en goedheid ondervonden;
wat kan ik anders dan U dank zeggen en de wens
uitspreken met U in liefde verbonden te blijven.
Leef in eensgezindheid en genegenheid voor elkaar
en dat God U daarbij moge helpen en U bijstaan
op uw verdere levensweg.

Beste familieleden en kennissen, ik ben U dankbaar
voor uw trouwe vriendschap en uw gebeden voor
mij.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 091 / 60 38 58
Begraf. Goessens - Zottegem - ☎ 091 / 60 74 07