

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.



Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Andre HEULEU

echtgenoot van Mevrouw
Agnes BROODCOORENS

Geboren te Mater op 2 januari 1934 en
onverwacht overleden te Horebeke
op 4 augustus 1997,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Bestuurslid A.C.V. afdeling Brakel

De namis heeft plaats op zaterdag 30 augustus
1997 om 18 uur in de dekenale kerk te
Sint-Maria-Horebeke.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
de families Heuleu, De Temmerman, Broodcoorens
en Coessens
danken U om de blijken van christelijke deelneming
in hun rouw.

Pa,

Vanuit je eenvoud was je schoon en groot, met een
hart waarin de rijkste schatten geborgen waren. Vol
tederheid doorheen vreugde en pijn, vol spranke-
lende wijsheid, knutsel- en kunstenaarstechnieken
was je voor ons een dierbare «pa» en vader.

We hebben afscheid genomen, heel onverwachts,
met pijn in ons hart en met blijvende vragen.
Waarom?!? Uw leven had nog zoveel te bieden,
voor U, voor ons ma, voor de kinderen en kleinkin-
deren. Want als iemand op 63-jarige leeftijd plots
dit leven uit handen geeft zijn wij ten zeerste verrast
en triest. Voor ons ga je veel te vroeg.

Dank je pa, voor wat je voor ons bent geweest, wij
dragen je blijvend in ons hart, vol dankbaarheid.

... ma en de kinderen.

En ook wij pepe.
Wij zijn nog jong,
maar we begrijpen hoe belangrijk je voor ons was.
Nu meer dan ooit.

Wat zullen we je missen.
Jij, die ons meenam op je lange fietstochten.
Jij, met je grappen.
Jij en je wijze raad.

We zullen je nooit vergeten.
We zullen je herinneren in de eenvoudige dingen,
je tekeningen, de gezellige avonden.

We komen woorden tekort om te zeggen
hoeveel je voor ons betekende.

... je kleinkinderen

Begravenissen D'Hondt, Oudenaarde, Tel. (055)311133

