

Ik ben de Vrijzenis en het Leven.  
Wie geloofd in Mij, zal leven al is hij ook gestorven.

†

## BID VOOR DE ZIELERUST

van

# Mevrouw Suzanne HEULEU,

echtgenote van

Mijnheer Adiel VAN OVERMEIREN,

geboren te Sint Maria-Horebeke, de 21 oktober 1912,  
en kortstondig overleden te Mater, de 29 juli 1966,  
bediend met de H. Oliën der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga  
en van de Boerinnengilde.

Zij was een werkzame moeder, bezorgd voor echtgenoot en kinderen. Met toewijding bestuurde zij haar huisgezin en hoopte zulks nog lang te kunnen doen. Helaas, hoe broos en vergankelijk is alle aardse geluk.

Het leven heeft haar geen beproevingen gespaard. Met volle onderwerping aan Gods H. Wil heeft zij ze aanvaard en kloekmoedig gedragen.

Dit is welgevallig aan God: gelaten te zijn als ge lijdt, ofschoon ge goed hebt gehandeld. Hiertoë immers zijt ge geroepen: want ook Kristus heeft geleden voor u en u een voorbeeld nagelaten, opdat ge Zijn voetstappen zoudt volgen.

Offers en lofgebeden dragen wij U op, o Heer, neem Gij ze aan voor de ziel waar we heden de gedachtenis van houden: doe haar, o Heer, overgaan van de dood naar het leven, dat Gij eertijds beloofd hebt aan Abraham en zijn nakomelingschap. (Mis d. overl.)

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, gij weent over mijn heengaan, want we waren samen

gelukkig. Mijn dood leert U hoe kort het leven is en onbestendig 's mensen geluk op aarde. Dank U voor de goede zorgen en toewijding.

Familieleden en vrienden, hebt dank voor uw genegenheid en liefde; bidt voor mij.

*H. Hart van Jezus ik heb vertrouwen in U.*

Mijnheer Adiel VAN OVERMEIREN,

*haar echtgenoot;*

Mijnheer en Mevrouw Cyriel VAN OVERMEIREN-ELERBALT;

Mijnheer en Mevrouw André VIVÉ-VAN OVERMEIREN,

*haar kinderen;*

Mejuffre Linda VAN OVERMEIREN;

Mejuffre Kathleen VAN OVERMEIREN;

Jongse Heer Geert VIVÉ,

*haar kleinkinderen;*

De familieleden HEULEU, VAN OVERMEIREN, CORDONNIER en

REYNAERT.

*Diepgesvoelig aan uw bijken van christelijke deelneming,  
betuigen wij U ónzzen innigen dank.*

Ename — Drukk. Vander Stuyft