

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CYRIEL HEYSE

weduwnaar van Mevrouwen
Leonie VAN CEUNEBROECK
en

Elodie ROMAN,
geboren te Opbrakel op 12 augustus 1892 en er
godvruchtig overleden op 27 mei 1961,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

De dood is het einde van alle kwalen en wisselvalligheden van dit leven en het begin van een onveranderlijke eeuwigheid.

Daarom moeten wij steeds leven in de blijde hoop op de hemel, ook al worden wij thans door allerlei beproevingen gekweld.

Niet tevergeefs wordt voor onze dierbare doden gebeden, want de Heer heeft het zo gewild, dat wij elkander geestelijke hulp en vertroosting schenken.

Beminde zusters, broeders, alle familieleden en vrienden, ik verlaat deze aarde om binnen te treden in het Rijk van onze algoede Zaligmaker, waar ik u eenmaal hoop weder te zien. Weest mij in-tussen in uw dagelijkse gebeden indachtig, gij vooral, mijn petekind, priester aan het altaar des Heren. Eerwaarde Zusters, God zelf zal uw loon zijn voor de liefdevolle verzorging, waardoor gij het lijden van mijn laatste levensdagen hebt verzacht.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



De familie

HEYSE,

is zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en dankt U.

De Croo, Opbrakel.