

Onze hulp komt van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft.



Gedenk in dit Misoffer de ziel van
Gods dienaar

Mr **VICTOR HINNEBAUT**

Echtgenoot van Mevrouw
LOUISE GERMEYNS

geboren te Schorisse, 14 October 1878 en aldaar
naar de Heer gegaan de 25 April 1962, gesterkt
met de genademiddelen van onze Moeder H.Kerk.

Ontvang de brandende toorts en bewaar uw Doop-
sel zonder blaam; onderhoud Gods geboden, opdat
wanneer de Heer ter bruiloft komt, gij samen met
alle Heiligen Hem te gemoet moogt treden in het
hemelshof en leven moogt in de eeuwen der eeuwen
(Bij HET DOOPSEL.)

Wij bidden U Heer dat uw gerechtelijk vonnis
hem niet treft, hij die door een oprecht gebed
vol kristelijk geloof U wordt aanbevolen; moge
hij eerder door de hulp van uw genade aan de ver-
doeming ontkomen, hij die tijdens zijn leven gete-
kend was met het teken van de H.Drieuldigheid.
(ABSOUTEGEBED.)

Dierbare Echtgenote, Kinderen, Familie en Vrien-
den, lang zal ons scheiden niet duren, de tijd nog
van uw leven! Bidt gij voor mij opdat ik waardig
tot God moge gaan en blijft steeds in uw leven ge-
denken de oneindige liefde van onze Zaligmaker,
biezonder in deze Goede Week waarin ik tot de
Vader ben gegaan, Dank voor uw gebed en uwe
vele zorgen!

H. Hart van Jezus wees hem genadig.
Hij ruste in vrede.

Mevrouw Victor HINNEBAUT geboren Louise GERMEYNS;
Mr en Mw Omer SCHIETTECATTÉ-HINNEBAUT kinderen en
kleindochter;
Mr en Mw Sylvain HINNEBAUT-OCKERMAN en kinderen;
De familie HINNEBAUT-MAES;
De familie GERMEYNS-KEELS;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Drnk. Portois Schorisse.