

De Vrede van de kristelijke dood  
is de voorsmaak des hemels.



Vroom aandenken aan

mevrouw

## **Marie-Octavie Hitchinson**

weduwe van

**Pierre Van Der Meulen**

geboren te Delftinge op 24 juli 1894 en  
godvruchtig overleden in het Onze Lieve  
Vrouw Ziekenhuis te Geraardsbergen op 24  
maart 1991, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten der Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

---

Het is volbracht... zo sprak Kristus aan het  
kruis toen Hij zijn leven aan de hemelse  
Vader opofferde. Deze woorden kunnen we  
leggen op de lippen van deze eenvoudige  
kristene vrouw.

God heeft zijn talenten uitgestrooid over de  
mensen, ieder ontvangt er : de ene meer,  
de andere min en in verhouding gaat de  
Meester eenmaal afrekenen. Hij gaf haar  
talenten, geen opvallende, geen grootse,  
maar Hij gaf haar hetgeen een mensenleven  
zo gelukkig maakt, ook in het simpele  
leven van elke dag : liefde, godsvrucht,  
naarstigheid, zindelijkheid. Altijd was haar  
kamer in het Rusthuis proper en hoe ge-

lukkig was ze niet, meer dan 13 jaar !  
Zij was ook een schone ziel en diep-god-  
vruchtig zonder vleierij, maar ook zonder  
mensenlijk opzicht diende zij de Heer.

Haar kracht en haar hoop was de Heer, die  
ze dagelijks mocht ontmoeten en de rozen-  
krans die ze altijd bij de hand nam. Nooit  
ontbrak het haar aan zielekracht.

De vrede van haar ziel en de stille overgave  
aan Gods heilige wil bij haar heengaan,  
blijft voor ons allen een voorbeeld. Vol  
Heilige overgave heeft zij zich Gods schik-  
kingen neergebogen en ze zullen haar  
nabidden " Uw wil geschiede op aarde  
zoals in de Hemel ".

Geef haar, Heer de eeuwige rust omdat zij  
op aarde uw heilige Naam heeft geheiligd,  
gedenk hoe zij als diepgelovige kristene  
heeft geleefd, hoe zij op U vertrouwde in  
alle nood.

Beste inwonende van het Rusthuis, Eer-  
waarde Zusters en personeel, ik was ge-  
lukkig, dank, veel dank voor de jaren van  
zorg en toewijding. Bidt voor mij.

Geliefde familie, dank voor de vele bezoeken  
en atenties, hebt dank voor alles.  
Vaart allen wel en tot weerziens in de  
Hemel.

H. Hart v. Jezus, ik heb vertrouwen op U.  
H. Jozef, patroon van de goede dood,  
bid voor ons.

Voor uw medeleven en gebeden danken

de families Hitchinson, Ceuterick,  
Van Der Meulen en Verbruggen.