



Aandenken aan  
**de heer**  
**Roger HOEBEKE**

echtgenoot van  
mevrouw

**Katrien TORREKENS**

geboren te Zottegem op 11 augustus 1954  
en plotseling thuis overleden  
te Sint-Kornelis-Horebeke op 1 december 1994.

Met de dood van Roger verdwijnt uit ons midden een  
nog te jonge huisvader van een kroostrijk gezin.  
Een goede huisvader is de dierbare overledene altijd  
geweest voor zijn gezin.

Voor elk moment, waarop je ons hebt blijegemaakt  
voor elk verdriet, waarvan je ons hebt vrijgemaakt  
voor elke keer, dat jij bij ons vertrouwen zocht  
voor elke schakel, die ons nauwer binden mocht  
voor al je goedheid, die wij ondervinden mochten  
zeggen wij dank.

Voor elk lief woord, dat zacht over je lippen kwam

voor al het kwaad, dat jij ons uit het hart ontnam  
voor elke gunst, waarvoor je stil gebeden hebt  
voor al die moed, waarmee je ons geleden hebt  
voor elke pijn, die jij voor ons vermeden hebt  
zeggen wij dank.

Voor elke keer, dat jij ons ontroerd hebt  
of door je zachte blik zodat jij ons beroerd hebt  
voor alles wat jij voor ons gedaan hebt  
zeggen wij dank

Laat ons allen deemoedig het hoofd buigen en als  
gelovigen bidden en aan ons aller Vader in de hemel  
vragen dat hij dit afgebroken jong leven moge veran-  
deren in een eeuwig verheerlijkt leven en dat Hij de  
jonge moeder met haar kinderen moge bijstaan in de  
komende dagen, weken en jaren.

Lieve papa wij waren zo gelukkig als je 's avonds na  
je werk weer bij ons was.

Maar nu lieve papa ... beloven wij u altijd heel lief te  
zijn voor mama en altijd aan u te denken, papa ...  
Dierbare echtgenote en kinderen nog te vroeg moet ik  
afscheid nemen van u. Ik dank u om uw toewijding en  
uw echtelijke en kinderlijke genegenheid, gedenk  
mij.

---

*De familie dankt U*  
*voor Uw medeleven in rouw en gebed.*

---

BEGRAF. FUNER. DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS & ZON  
ZWALM - BEERLEGEM TEL. 055/49.90.12 - FAX 055/49.61.99