

«Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.»



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Emma-Elisa Hoeckman

Echtgenote van Mr **Theofiel BOULLARD**

geboren te Schorisse 22 Juni 1891 en aldaar
gerest met de H.Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »,
zacht in de Heer ontslapen 8 Juni 1961.

Eenvoudig en vredig, zoals haar leven, was ook de dood van Emma. Met volledige overgave aan Gods Wil heeft zij de laatste Sakramenten ontvangen, aan God overlatend wat de toekomst haar brengen zou. Bewust en gelaten is zij ingegaan op de roep van God naar het eeuwige leven. - Zo sterft 'n rechtvaardige. Als echtgenote en moeder was zij wijs en goed. Steeds gereed om te helpen en bij te staan. Lijden en kruis droeg ze met moed en geloof wetend dat hier op aarde alles in Gods zorg wordt geborgen en er geen haar van ons hoofd valt zonder dat Vader in de hemel het wil. - Almachtige God, ontvang uwe dienaar in uwe milde barmhartigheid en geef haar, omwille van O.L. Heer, op Wien zij steeds heeft vertrouwd, de eeuwige rust en vrede.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen, Schoonkinderen en Kleinkinderen, hard valt deze scheiding en graag was ik nog 'n tijd in uw midden gebleven, omdat ik meende er nodig te zijn, maar God heeft er anders over beslist en Hij toch weet wat best is. Aanvaardt dit offer in geest van geloof en de Heer zal met u zijn. Blijft in liefde elkaar bijstaan en gedenkt mijn ziel in uwe gebeden. Dat de Heer u beware en tot weerziens.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.

Mijnheer Theofiel BOULLARD;

Mijnheer Albert BOULLARD;

Mijnheer en Mevrouw Edmond BOULLARD-STASSENS en zoon;
Mijnheer en Mevrouw Roger VANDEKERCKHOVE-BOULLARD;

De familie HOECKMAN-DE SMET;

De familie BOULLARD-D'HAESE;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Dr.ik Portois Schorisse.