



"Zwaar was het kruis om dragen  
die lange pijnlijke dagen.  
Nu is zij van ons heengegaan  
doch haar blik zal ons nooit ontgaan."

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

**Margarita Juliana  
HOLDERBEKE**

echtgenote van de heer  
**Jules TUYPENS**

geboren te Erwetegem op 8 juli 1926  
en godvruchtig overleden in familiekring  
te Godveerdegem op 26 januari 1992,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken.

Moeder, veel te vroeg heb je vader verlaten.  
Waarom wou je niet meer ontwaken.  
Wij zullen voor hem zorgen, nu en ook morgen.  
Sven, Steven en Sandra zullen u herinneren als  
een lieve en troostende oma. Wij als een goede  
en behulpzame mama.  
Samen moeten wij over het verdriet, maar je ver-  
geten doen wij niet.

Je kinderen.

De heer Jules Tuypens

De heer en mevrouw  
Jean en Maria Tuypens-Willemse en dochter  
Mevrouw Monique Tuypens en kinderen

De families Holderbeke, Tuypens, Bury  
en De Lange danken u voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

Namis in de Sint-Pauluskerk te Godveerdegem op  
vrijdag 21 februari 1992 om 18u45.