

Als dierbaar aandenken aan Mevrouw

Sara HOLDERBEKE

echtgenote van de Heer

Raymond VAN STRIJTHEM

geboren te Erwetegem op 8 april 1903 en schielijk overleden te Genk op 17 september 1971, in extremis voorzien van de sacramenten der zieken.

«In de diepte van uw verwachtingen en uw verlangens ligt uw zwijgende kennis van het hiernamaals; en als zaden dromend onder de sneeuw droomt uw hart van de lente. Verlaat U op deze dromen, want daarin gaat de poort naar de eeuwigheid schuil.»

(K. Gibran)

Moetjen, zo plots, maar stil en zacht zoals ge hebt geleefd, zijt ge van ons heengegaan, uw moedig en schoon leven als blijvende herinnering aan ons achterlatend.

Van dit leven, dat U al jaren zo zwaar had beproefd, bleeft gij intens houden, zonder klacht om wat gij miste, en blij genietend van het kleine deel dat U was toebedeeld.

Toch voelen wij ons dikwijls arm bij het zien van uw geesteskracht, uw optimisme en uw rijk hart.

Steun had gij nodig, en toch waart ge ons allen meer tot steun.

Aandacht had gij nodig, en gij vergat steeds uzelf.

Spreken deed gij niet veel, maar uw man en kinderen hebben uw warme dankbaarheid gevoeld.

Gaan kondt gij niet meer, maar toch hebt ge ons de weg getoond.

Dank U, Moetjen, voor uw leven, voor uw «zijn». Slaap wel in Gods vrede nu.

De families VAN STRIJTHEM en HOLDERBEKE

danken U voor uw gebed en voor uw bliken van kristelijke deelneming.

Drukk. Cornelissen-Van Minsel, Genk
Begr. Bammens-Bogaerts, Winterdag, Tf. 55336