

God, Gij zijt mijn God, U zoek ik met heimwee ! ..



Gedenk in uw gebeden de ziel
van de heer

Florent Hoogstoel

weduwnaar van mevrouw

Alix Vande Maele

geboren te Geraardsbergen op 28 januari
1876 en in de Heer ontslapen te Everbeek
op 26 september 1968, gesterkt door het
Sacrament van de zieken.

De dierbare overledene heeft onder ons
geleefd als een toonbeeld van werkzaam-
heid, levenslust en optimisme. Met een lach
en een lied is hij door het leven gegaan, en
door zijn goed humeur heeft hij de zorgen
en beslommeringen van het leven weg-
gelachen. Tot in zijn hoge ouderdom heeft
hij met zijn vrolijk karakter de genegenheid
en waardering genoten van allen die hem
omringden.

Naarstig werker als hij steeds is geweest,
genoot hij ook ten volle de sympathie van
zijn medemensen ; als dusdanig leeft zijn
nagedachtenis voort in de herinnering van
velen.

Moge God hem nu als zijn trouwe dienst-

knecht begroeten en hem het loon geven dat
Hij beloofd heeft aan hem die trouw bleef in
het kleine. Wij bidden voor zijn zaligheid,
en zijn aandenken zal bij ons in ere blijven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
dank u voor de liefde en belangstelling die
gij me hebt betoond. Treurt niet om mijn
heengaan : eens zien we mekaar terug.

Een speciaal woord van dank voor dezen
die mij tijdens de ongemakken en kwelling-
en van mijn laatste levensjaren met liefde-
rijke zorgen hebben omringd. God lone u.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

*Een ware troost waren voor ons
uw blijken van christelijke deelneming
bij het heengaan van hem die ons zo
dierbaar was.*

Daarvoor danken U oprecht :

De familie Hoogstoel

De familie Vande Maele

Drukk. Schrever, Grotestraat 73, Geraardsbergen