

Dan alleen begrijpt men hoezeer men van elkander hield... als het scheidingsuur is geslagen...

†

**BID VOOR DE ZIELERUST**

van

**Mijnheer Hector HOVE,**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria VAN DE WALLE,**

geboren te Sint Maria-Horebeke, de 28 februari 1905, en schielijk overleden te Ename, de 18 juni 1958, be-diend van het H. Oliesel " in extremis "

**OUDSTRIJDER van de oorlog 1940 - 1945.**

Schoon leek me het verschieft en heerlijk droomde ik de toekomst, maar Uw Hand, o Heer, heeft me geraakt, mijn plannen stortten ineen, het aardse verwond voor mijn ogen... ik stond voor de eeuwigheid.

Hij was een eenvoudig en oprecht man; allen die hem kenden, eerden en achten hem om zijn stichtende manier van leven. In hem schuilde geen geveinsdheid; hij was openhartig en toegevend; wijs in zijn oordeel en voorzichtig in zijn handelwijze.

Door een smartelijk ongeval bleef hij maanden lang op het ziekbed gekluisterd. Stilaan zagen we hem wel wat opknappen... maar noch het vernuft der wetenschap, noch de toegewijde zorgen van de zijne konden hem de genezing bezorgen. Doch bleef hij vol levensvreugde en levensmoed, zijn leed verbergend voor de zijne.

**Mijn duurzame echtgenote**, die met liefde en trouw al mijn gevoelens immer deeldet, zoveel te vroeg is de scheiding gekomen. Voorzeker, groot is uw smart, doch... bezie het kruis... daar zult ge sterkte vinden. Blijven we met elkander verenigd door 't gebed.

**Teergeliefde zoon en schoondochter**, vader verlaat U zo onverwachts! Zeer gaarne was ik bij U gebleven om voort te werken voor uw welzijn. Troost en eert uw goede moeder; bemint en steunt elkander en bidt veel voor mij!

**Beminde familieleden en werkmakkers**, dank voor uw genegenheid; blijft mij indachtig in uwe gebeden.

*H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)*

---

Mevrouw Hector HOVE, geboren Maria VAN DE WALLE, *zijn echtgenote;*

Mijnheer en Mevrouw André HOVE-VAN DER COILDEN, *zijn kinderen;*

De familiën HOVE, VAN DE WALLE, KERKHOVE en DE STAEBEL.

**BEDANKEN van harte voor de bliiken van christelijke en innige deelneming hun betoond.**

---

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers