

Vader in Uwe handen beveel ik mijn geest.

†

ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

**MAURICE HOVE**

echtgenoot van **Mevrouw**

**Jeannine DE SUTTER**

geboren te Mater, de 5 maart 1926 en kortstondig overledente Oudenaarde de 12 januari 1970. Bediend met de H. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Als een dief in de nacht, zo komt de dood. Wees steeds bereid opdat de Mensenzoon U wakende vinde.

Het uur van de dood is het uur van de waarheid, want dan bevindt men dat alles ijdelheid en kwelling is.

De duurzame afgestorvene was een goedgehartig man, vriendelijk en behulpzaam voor zijn evenmens en werkzaam en genegen voor zijn gezin en familie.

Bemide echtgenote, kinderen, moeder, broer en zusters, familie en vrienden, zo kortstondig en zo vroeg moet ik U verlaten, en nog lang en veel dacht ik voor U te kunnen werken. Maar God heeft er anders over beschikt; het zal zo ook goed zijn.

Onderwerpen wij ons aan Zijn heilige wil. Hij zegene en sterke U in het verdere leven.

Vaartwel en hebt dank voor al wat ge voor mij deedt. Lieve kinderen, weest gij voort de troost en de steun voor moeder en grootmoeder.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons!

---

Mevrouw Maurice HOVE, geboren Jeannine DE SUTTER,  
zijn echtgenote;

Mejuffrouw Anne-Marie HOVE,

Jongeheer Paul HOVE,

Mevrouw Jozef HOVE-BROWAEYS,

Heer en Mevr. Felix DE SUTTER. (VAN CROMBRUGGE †)

VAN GLABEKE,

De families

HOVE, DE SUTTER, BROWAEYS en VAN CROMBRUGGE

---

Druk Van Herzele - Ouden.-Eine

Uw deelname in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbemide overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.