

Als mensen,
waarmee men één geworden was,
sterven,
als mensen,
die in ons leven zo intens
waren binnengegroeid,
worden losgescheurd en weggedragen,
gaan we zelf voor een stuk
het graf in en blijft het "waarom" branden,
in ons hoofd en in ons hart,
tot iemand het verlossende woord spreekt:
Je geliefde leeft!

(Phil Bosmans)



Dankbaar aandenken aan
DE HEER
ALBERT HUBO
echtgenoot van mevrouw
Marguerite DE GROEF

Geboren te Velzeke op 9 juli 1918,
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 20 december 1991,
gesterkt door de H. sacramenten der zieken.

Namis op zaterdag 18 januari 1992
om 18.30 u

Heb dank Heer omdat Gij ons een vader
hebt geschonken die, als vader en als
mens zo groot was in zoveel kleine din-
gen.

Zijn handen waar hij zoveel werk heeft
meegedaan, rusten nu als een gebed.
Dezelfde handen die weinig vroegen,
maar zoveel gaven.

Heb dank Heer voor deze vader.

Het afscheid valt zo zwaar.

Nooit zullen we de herinnering aan onze
vader en grootvader vergeten, die mid-
den in ons leven stond, die steeds mee-
luisterde en moedig streed en leed in alle
pijn.

De familie dankt U allen voor uw
medeleven en uw gebed.

Mevrouw Marguerite DE GROEF,

zijn echtgenote;

Georges en Francine Hubo-Van Loven,

zijn kinderen;

Veerle, Koen en Leen Hubo,

zijn kleinkinderen;

Druk Morre - Zwalm-Hundelgem (055) 49 98 29