

*Uw zoon sprak dat Gij onze Vader zijt,
en dat Gij ons vanuit uw hemelen boven
dwars door het donker naar het licht heenleidt ...
En ja, ik wil geloven Heer, geloven.
En ik zeg ja, als mij uw licht verblijdt,
en ik zeg ja, als Gij het licht wilt doven,
maar duldt niet, dat dit duister mij het wijd
verlangen naar Uw heuven zou ontroven*

(Ben Sikken).

Tot vroom aandenken aan

Mevrouw

Laura HUTSE

weduwe van de Heer Rene De MAESENEIRE,
geboren te Velzeke op 2 juli 1910, en in de Heer
ontslapen te Velzeke, 1 januari 1992.

In extremis gezalfd met het sakrament der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Vijf kinderen heeft ze gehad. Ze was moeder in alle betekenissen van het woord. Wanneer we laatst bij haar waren, zegde ze, toen wij vertrokken: "gaat gij mij nu verlaten?". Zij is nu ook gegaan, en laat ons achter, met de schone herinneringen die wij dragen, in een diep gevoel van dankbaarheid. Moeders kunnen nooit vergeten, kinderen dragen de gaven van moeder mee, de rijke gaven, waarvoor geen woorden bestaan. Het is goed 't verleden levend te houden, en te durven

spreken over haar, te weten hoe ze bewogen kon zijn, als iemand een helpende hand nodig had, en te ontdekken hoe ze mee-leven kon. De mensen die haar leven vulden waren haar levendige herinneringen, gelijk vader in haar nooit weg is geweest. Ze heeft geworsteld om ons, gewroet om ons te geven, alles wat kon. Ze heeft vooral zichzelf gedeeld, mede-gedeeld als brood, als gegeven leven. "God die onze Vader zijt, en door het donker naar het licht heen leidt" staat geschreven in dat stukje gedicht hierboven, maar ook is daar gezegd: "dult niet dat dit duister mij het wijd verlangen naar uw heuven zou ontroven". We kennen het geloven van moeder, eenvoudig misschien, ongekunsteld wellicht, maar oprecht en schoon. Eens heeft ze "ja" moeten zeggen als vader stierf. Nu is het onze beurt: "ja, ik wil geloven Heer, geloven". De grote diepe dingen van leven en dood. We willen geloven in Gods woord. Met de woorden van de dichter zal moeder het nooit hebben gebeden, maar ze zal wel de woorden hebben begrepen, en de zin ervan verstaan:
Ik bid U, o Heer, wil mij leren
Uw liefde gedachtig te zijn,
opdat ook mijn stem U mag eren
waar Uw stralende engelen zijn. (Gabriël Smit)

De familie dankt U voor uw medeleven in de rouw.

BEGRAF.-FUN.-DRUKW. DE PAUW-MOREELS,
ZWALM-BEERLEGEM TEL. 055/499012