



Dierbaar aandenken aan

mevrouw

Magdalena Hutse

echtgenote van de heer
Denijs VandeWalle

geboren te Erwetegem
op 14 december 1925
en godvruchtig overleden te Gent
op 13 februari 2008,
gesterkt door het H. Sacrament
van de zieken.

*Denijs VandeWalle,
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen danken u
voor uw blijken van deelneming
en uw medeleven.*

Toen je uit ons warm veilig nestje
werd weggenomen, waren je woorden
"Ik mag toch naar huis komen",
maar lieve ma, je was een sterke vrouw,
je klaagde nooit, nu blijf je voor eeuwig
in ons hartje thuis.

Marc

Mama, je zat zo graag in het zonnetje,
het doet ons leed dat je ons verliet,
maar wat je in ons hart achterliet,
zullen we eeuwig koesteren.

Uw kinderen

Hartelijk dank voor uw steun
en toegenegenheid.

Uw echtgenoot

