

Haar was de hoogste liefde,  
De liefde tot haar Heer en God.  
Gods eer was al haar streven  
Gods Wil was haar gebod.

.....

† BID VOOR DE ZIEL †

van Jufvrouw

## RACHELLE HUTSE

dochter van wijlen

Mijnheer IVO en Mevrouw Leontine GALLE

Geboren te Erwetegem

den 4 Februari 1898, en aldaar na eene langdurige  
ziekte godvruchtig overleden op 13 Februari 1949

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een voorbeeldig Lid van de 3e Orde  
en van alle godvruchtige Genootschappen.



'k En heb 't is waar niet lang geleefd maar lang geleden  
'k heb weinig blijdschap, droefheid veel gezien,

Hoe vaart het mij in d'eeuwigheden,

Geen droefheid en geen lijden meer te zien.

Het lijden van den gelovige is de berg der loutering  
dieten paradijze voert. Jaren lang en veel kwelling heeft  
zij geleden die nu uit ons midden is heengegaan. Maar  
omdat zij de ware betekenis der aardse beproevingen  
begrepen had, bleef zij onwankelbaar hopen en betrou-  
wen en wijdde zich met onverdroten ijver aan 's Heeren  
liefde en Maria's vereering.

Geadeld en gelouterd door een steeds feller worden-  
de smart, vond zij het grootste offer niet te zwaar ;  
als de wijze maagd stond zij bereid met de lamp der  
liefde in de hand. — Welgevallig was haar dan ook de  
komst van den Hemelsen Bruidegom die haar op-  
roepen kwam voor het eeuwig gastmaal. — Voor haar  
was weggelegd de eeuwige kroon, die God bestemt

voor allen die Hem liefhebben (Philip IV-13) Gij die  
haar zóó onuitsprekelijk lief hadt, haar goede Broers,  
haar lieve Zusters en Familie ; gij staat wellicht met  
een gebroken hart, dat uw betraande ogen ten hemel-  
richten want aanbiddelijk is God in al zijn raadsbeslui-  
ten. U blijft toch een zalige troost over bij de herinne-  
ring van een leven, schoon door offer en gebed en  
afgesloten op den dag des Heeren.

Bidt voor haar, gij vooral die haar gekend hebt als  
een vrome zuster of als een voorbeeldig lijdende of-  
ferziel, zij zal voor U allen bidden en haar voorspraak  
bij God zal U zegening en bescherming bekomen.

Mijn God, mijn eenig goed, Gij zijt alles voor mij.  
maak dat ik ook alles voor U weze.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



Mijnheer en Mevr. Richard Hutse-Galle en kinderen ;

Mijnheer Leo Hutse ;

Mejuffer Maria Hutse ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef Poisson-Hutse en zoon ;

Mijnh. en Mev. René Van Hoorde-Hutse en kinderen ;

De Familiën HUTSE en GALLE,

Danken U van harte voor  
de bliken van oprechte  
deelneming door U betoond  
bij hun smartvollen rouw.

---

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.