



† BID VOOR DE ZIELERUST †
van Mijnheer

Georges-Adolf Hutsebaut

Echtgenoot van Mevrouw

Angèle ROOMS

GEMEENTEONTVANGER

Erelid van de Bond van het H. Hart en van alle godvruchtige genootschappen.

Geboren te Zottegem, de 20 juli 1901, en er in de Heer ontslapen de 30 mei 1958.

Gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».



Een verdienstelijk mens is heengegaan. Buigen wij het hoofd voor Gods Heilige Wilsbeschikking.

Hij was immers een oprecht kristen, die met fierheid zijn heilig geloof beleed en zijn godsdienstige verplichtingen stipt naleefde, uit liefde Gods.

In de uitoefening van zijn ambt, was hij gekend als een onvermoeibare werker en door zijn rechtvaardigheid, gedienschtigheid en ware naastenliefde maakte hij zich een talloze vriendschaar.

Bemind door God en hooggeacht door de mensen zal zijn gedachtenis in zegening blijven.

Bemide Echtgenote, geliefde Kinderen, hartverscheurend is ons scheiden geweest; de wrede dood heeft de tederste banden verbroken van ons gelukkig samenzijn hier op aarde, maar O -L. Heer als een goede Vader weet, wat Hij doet. Al zijn wijze schikkingen strekken tot ons welzijn. Buigen wij daarom nederig en betrouwvol het hoofd voor zijn raadsbesluiten en

kussen wij met liefde de H. Hand die ons heeft getroffen. Bewaart mijn Kinderen, steeds in uw hart het aandenken van uw Vader en zorgt voor uw goede Moeder al de dagen van haar leven.

Ik blijf u beminnen en zal voor u allen ten beste spreken voor den troon van God. Blijft gij ook uw Vader indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Mw Georges HUTSEBAUT, geb. Angèle ROOMS;
Heer en Mevrouw Laurent VAN DEN BOSSCHE-
HUTSEBAUT en kind Carine;

Mejuffer Simone HUTSEBAUT;

Heer en Mw Jean DE SMET-HUTSEBAUT;

Heer Laurent HUTSEBAUT;

Heer Eric HUTSEBAUT;

De familiën HUTSEBAUT, ROOMS, PONNET en
FRANÇOIS.

*Zeer gevoelig voor de bliken van
kristelijke deelneming hun betoond
bij het overlijden van hun dierbare
afgestorvene DANKEN U.*

Druk. - O. Schautteet-De Keyser, Zottegem