



Dankbaar aandenken aan

de heer

## Germain Huyge

echtgenoot van mevrouw  
Julienne De Braekeleer

geboren te Zottegem op 3 april 1936 en er  
in familiekring overleden op 3 juni 2007,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

Namis in de kerk te Godveerdegem  
op zaterdag 30 juni om 18.45 uur.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Het is moeilijk te aanvaarden  
dat jij er niet meer bent.

Altijd stond je klaar  
voor ons en voor een ander.  
Steeds hartelijk en warm.  
Welterusten Germain.  
We zullen je missen !



buromac