

Alwie zijn huis, broeders of zusters, vader of moeder of kinderen, of bezittingen verlaten heeft om Mijn naam, zal het veelvoudig weerkrijgen en het eeuwig leven beërven. (Matt. 19,29)



ZALIGE GEDACHTENIS AAN

EERWAARDE ZUSTER

MARIE-ROSALIE

in de wereld Juffrouw

MATHILDE HUYLEBROECK

geboren te Nieuwerkerken (Aalst) de 23 november 1907, trad in het klooster van de zusters van het H. Hart van Maria te Nederbrakel, de 2 februari 1929.

Werd ingekleed de 5 augustus 1929.

Werd geprofest de 14 augustus 1930.

Vertrok als missiezuster naar Ngoa (Popokabaka, Kongo) de 4 oktober 1939.

Godvruchtig overleden te Ndinga (Kwango) de 22 maart 1966 gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Ze was welgevallig aan God en geliefd door de mensen. Wie met haar in contact kwam, moest van haar houden. Er zijn mensen die de aangeboren kunst bezitten om door hun eenvoud, bescheidenheid en goedheid spontaan de harten te veroveren. Zo was Zuster Rosalie bemind en geprezen in haar geliefde familiekring, bij haar medezusters en vooral in haar dierbare missiepost van Ndinga.

Ze was een van de vijf eerste missiezusters van de Congregatie van Nederbrakel, die op 4 oktober 1939 vertrokken naar Ngoa (Kongo) waar de Paters Jezuïeten reeds werkzaam waren.

Meer dan vijftientig jaren heeft zij zich met onverdroten ijver gewijd aan de godsdienstige opvoeding en de verstandelijke ontwikkeling van de meisjes van Ngoa en Ndinga.

De schoonheid van het apostolaat onder de heidenen trok haar onweerstaanbaar aan.

Vol goedheid voor de anderen was zij streng voor zichzelf en leefde in de wijde brousse als een trouwe en voorbeeldige religieuze.

Wanneer deze laatste maanden de ziekte haar krachten ondermijnde, heeft ze heldhaftig haar kwaal gedragen; geen klacht kwam over haar lippen. Graag aanvaardde ze die beproeving als offer voor haar geliefde missiepost, in 't bijzonder voor de vele kinderen die ze daar gevormd heeft tot volwassen christen mensen.

Wat gij aan de minsten van de mijnen gedaan hebt, zegt Christus, dat hebt gij aan Mijzelf gedaan.

Daarom hebben wij de hoop dat zij reeds nu in de hemel de beloning van haar missieijver geniet..

Beminde Oversten en Medezusters, ik dank u voor uw liefdevolle zorgen en blijf u gedenken bij de Heer.

Mijn geliefde familieleden, God behoede u allen en verlene u zijn zegen en genade; ik dank u voor uw genegenheid.

In de hemel blijf ik voor u bidden.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De Oversten en Zusters van het H. Hart van Maria alsook de familie Huylebroeck danken u van harte voor uw gebeden en blijken van deelneming.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel