

„Sterker dan de dood is de liefde“.



Blijf in uw hart gedenken

DE HEER

LEON HUYSMAN

echtgenoot van Mevrouw

IRIS VAN DILLE

geboren te Ronse op 28 juni 1928

en er overleden op 18 maart 1980.

gesterkt door de laatste H. Sacramenten in extremis.

Heer onze God
midden in het leven
ervaren wij de dood.
Het brood stilt onze laatste honger niet,
geen vriendschap dringt door
tot onze laatste eenzaamheid
en alle liefde
wordt door de dood bedreigd.
Hebt gij niet in ons
het zaad der onvergankelijkheid gelegd :
liefde die leven wil ?
Zeg ons dan
dat wij niet tevergeefs beminnen,
dat wij met allen die ons brood gedeeld hebben
zullen leven voor uw aanschijn.

« Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren :
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schrijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven !
Hoe kan het zo eenvoudig zijn !
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U o, kern van alle leven ! » (F. Timmermans)

Wie in het hart van zijn geliefden leeft
is niet gestorven.
De engelen geleiden hem ten paradijze !

Chère épouse, pardonne-moi pour le chagrin
que te cause mon départ si brusque. Porte
ton amour pour moi sur notre cher Hugues.
Et toi, mon garçon bien-aimé, sois gentil avec
maman et aime-la davantage pour qu'elle
supporte mieux cette lourde séparation.

Maman, enfants et petits-enfants chéris, famille
bien-aimée, gardez-moi en votre souvenir. Ce
qui est bon entre nous, nous lie à jamais.

Amis et connaissances, merci pour votre amitié
et votre sympathie.

Madame Léon HUYSMAN, née Iris VAN DILLE,
Monsieur et Madame Jean-Luc VECHE-VAN DILLE
et Marie-Julie,

Monsieur Hugues HUYSMAN,

Madame Albert HUYSMAN-VANDENHENDE,
Les familles HUYSMAN, VANDENHENDE, VAN
DILLE et CLAUS,

**danken voor de bliken van medevoelen.
remercient pour les marques de sympathie**

Funérailles Firme Aelvoet. Renaix