

« Ten Paradijze geleiden u de engelen ».



VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

Mathilde HUYSVELD

weduwe van de Heer Jozef VAN PETEGEM,

geboren te St.-Maria-Lierde op
31 januari 1889 en godvruchtig overleden
in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem
op 16 januari 1981, nadat zij de Pause-
lijke Zegen, het Ziekensakrament en de
H. Teerspijze ontvangen had.

Lid van de Kristelijke Bond van de
Gepensioneerden.

In de late avond van haar leven heeft
deze vrouw de wereld verlaten. Tijdens deze
levensavond genietend van een nog goede
gezondheid en omring door bezorgde men-
sen kon zij bidden :

« In de avondschemering, Heer,
waakt Gij als 'n herder over mij ;
ik ben Uw beschermeling,
veilig kan ik met U zijn ».

Toch had zij voor ogen dat ook aan haar
leven eens een einde komen zou, dat zij,
zoals zij het uitdrukte « eens zou vertrek-
ken ». Zij kon over de dood spreken zoals

zij het dikwijls in haar lange levensloop
gehoord had : « Wees niet bang voor de
dood. Bedenk dat allen, voor u of na u, het-
zelfde treft. Dit is het lot dat God aan alle
vlees heeft beschoren. Wat uit stof is ge-
boren keert terug tot stof. Naar zijn lichaam
is de mens wel een zucht, maar de naam
van de deugdzame zal nimmer vergaan ».

Grote God, dit leven was zo gaaf en zo
verzadigd dat het ons verdriet doet het eens
aan U terug te geven ; jarenlang waren wij
met dit mens vertrouwd, zij werd een stuk
van ons eigen leven. Heer, wij danken U
voor dit leven en om het behoud van dit
leven in Uw armen. Schenk ons door Uw
Geest de verborgen krachten waaruit deze
overleden mens geleefd heeft : de eenvoud
van haar geloof, de sterkte van haar hoop
en de diepte van haar vertrouwen in uw
aanwezigheid.

De families HUYSVELD, VAN PETEGEM,
MACHTELINCKX, WALRAEVENS,

**danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel