

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet en dat Hij bij mij is, vandaag en altijd tot in eeuwigheid.

†

Ten paradijze geleiden de engelen  
Mevrouw

**Helene IEMANTS**

echtgenote van de Heer

**Oscar BLOEM**

geboren te Oombergen op 11 mei 1906 en godvruchtig overleden in de kliniek St Elisabeth te Zottegem op 21 augustus 1973, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Het menselijk geluk is van korte duur. Liefde en lijden wisselen elkaar af. Het begint in onbekendheid, verloopt korter of langer en eindigt weer op geheimzinnige wijze.

Waarom mochten alle uitvindingen van de geneeskunde niet meer helpen? Waarom wilde de kwaal niet meer van haar wijken? Waarom mocht zij niet genezen en nog enkele jaren genieten van de levensavond?

Zovele vragen waarop wij geen antwoord weten. Enkel ons geloof in een mysterieuze God geeft ons licht en verklaring. Elk mensenleven is een glimp van Hem, gratis gegeven en dat naar de bron terugkeert. Wij kunnen alleen het hoofd buigen en zeggen: het zal zo wel goed zijn.

Dierbare echtgenoot, gij zult nu moeten leven met een lege plaats aan uw zijde. Moge God u sterken om dat te kunnen dragen.

Heb dank voor uw genegenheid en voor de jaren dat wij samen mochten leven.

-----  
Uitg. Willy De Backer, Hillegem.

De Heer Oscar BLOEM,

De families: IEMANTS, BLOEM, DE KERPEL en  
DE NEVE.

DANKEN voor de blijken van deelneming in  
rouw en gebeden.