

« Kom, Emmanuel, kom.

« God-met-ons, kom ».

(Gedachtenis van Kerstmis).

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Zoë JOOS

Echtgenote van wijlen de heer
Victor VAN HERPE

Geboren te Zegelsem op 11 oktober 1906 en
godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel op 19 december 1983.

Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Op de dag voor Kerstmis hebben we Zoë
JOOS uitgeleide gedaan.

Na een trage, maar gestadige achteruitgang
van haar lichamelijke en geestelijke vermogen
is deze trouwe echtgenote en goede
moeder van ons heengegaan.

Machteloos hebben we wekenlang dit alles
zien gebeuren. Zij was een vrouw van smarten.

Haar leven was vooral getekend door lijden
en beproevingen. Vroegtijdig verloor zij haar
echtgenoot en kwam daardoor alleen te staan

voor de opvoeding en de zorg van haar kinderen. Herhaalde malen werd zij gedurende haar leven opgenomen in de kliniek en dikwijls werd zij heelkundig bewerkt. Moedig en vol vertrouwen op Gods hulp heeft zij haar ziekten en kruis gedragen. Zij was immers een diepgelovige en overtuigde christelijke vrouw. Toen zij letterlijk niet meer uit de voeten kon heeft zij in stilte veel gebeden en alles geofferd voor het welzijn van haar kinderen en familie.

In haar laatste levensjaren had zij het geluk te mogen rekenen op de toegewijde liefde en de voortdurende hulp van haar dochter. Trouw ging zij haar dagelijks bezoeken in de kliniek en was voor haar een engel.

Haar levens- en lijdensweg is nu ten einde. Wij geloven dat God haar nu zal belonen voor al haar bidden, werken en zwoegen.

« Goede en trouwe dienaars treden binnen in de vreugde des Heren om samen met uw echtgenoot en alle dierbaren te mogen genieten van de eeuwige heerlijkheid. Amen ».

De families :

JOOS, CRUYPELINCK, VAN HERPE en
MERLAEN,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.