



Wilt ge me in uw gebed en in een  
vriendelijke gedachtenis herinneren  
**Mijnheer Melchior KEKENBOSCH**

Ik kreeg het leven te Brussel, de 21 augustus 1895.

Ik heb een gelukkig huwelijk gekend met

**Mevrouw Maria DE SMUL,**

met wie ik 2 kinderen had en ik verwisselde dit leven met  
het Eeuwige, te Welden, de 15 november 1966.

Mijn priester sterkte mij met het zieksacrament.

Oudstrijder-Oorlogsvrijwilliger 1914-1918 en 1940-1945.

Vuurkruiser. - Invalied. - Vereerd met het Oorlogskruis en  
alle militaire eretekens.

Mijn vrienden en medeparochianen hebben me allen gekend, zoals ik was: ik heb het in mijn jeugd zeer hard gehad, doordat de levensomstandigheden me van hier naar daar brachten. Zo leerde ik het lijden kennen in al haar vormen. De oorlog heeft me ook haar nasleep gelaten, zodat mijn ganse verdere leven erdoor getekend was. Maar ik heb er het geduld geleerd waarmee men alle lijden en alle hardheden kan overwinnen.

Gelukkig heb ik een goede vrouw getroffen, die me samen met mijn kinderen steeds met haar grootste liefde heeft omringd. En wat ik vroeger te kort had aan liefde en genegenheid, hebben zij mij ruimschoots vergolden. Zo was mijn lang lijdensbed niet zozeer iets hards, dan wel het aanvoelen, in diepe vreugde, van wat menselijke, naastenliefde en huiselijk geluk kunnen aanbieden.

Mijn dierbare vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen, ik ben u zeer veel dank verschuldigd voor alles wat ge voor mij deed. Het heeft zoveel goed gemaakt in mijn leven. Leert daarvan, hoe oprechte genegenheid, samen met godsvrucht, de grootste waarden in het leven uitmaken. Blijft in gebed

met mij verenigd. En gij, mijn familie, mijn geburen en mijn vele vrienden, blijft de vriendschap rond mijn vrouw bewaren. Denkt aan mij in uw gebeden en in een vriendelijk gesprek, opdat mijn herinnering bij u schoon zou blijven voortleven. Ik dank u allen voor uw grote genegenheid

Heer, geef hem de eeuwige rust.

---



Mevrouw Melchior KEKENBOSCH, geboren  
**Martha Maria DE SMUL;**

Heer en Mevrouw Roger BAELE-KEKENBOSCH  
en kinderen;

Heer en Mevrouw Marcel KEKENBOSCH-  
VAN CAENEGHEM en kinderen;

De familieën KEKENBOSCH-STIPS en  
DE SMUL-DEVENYNs,

DANKEN U VOOR UW GEBEDEN EN BLIJKEN  
VAN DEELNEMING BETOOND IN DEZE ROUW.

---

Uitg. Ces. De Vos, koster, St. Denijs Boekel.