

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Marinus KINDT

zoon van wijlen

Jean-Baptist en Odonie KINDT - FOUQUET,

geboren te Zegelsem op 2 augustus 1911
en overleden te Zottegem in het Rust- en
Verzorgingstehuis « Ter Deinsbeke »
op 21 december 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Het valt moeilijk van het aardse te scheiden...
en toch, gaat alles voorbij en aan het einde van
de tijden staat God. Het einde is Hij. De voor-
bode is de dood.

Marinus leefde stil en tevreden, onbekommerd in
zijn huise op de Kleine Gastenhoek, we waren
in Zegelsem vertrouwd met zijn persoon, zijn
levenslust en zijn vriendschap.

Al wat een mens ontmoeten kan in zijn leven
werd zijn deel: hard werken en strijd, veel
vreugde, veel verdriet, tegenslagen, veel zorgen.
Van jongsaf heeft hij geleerd de weg der deugden
te bewandelen en steeds heeft hij zijn leven
gericht naar Gods heilige geboden, waardoor de
mens zijn zielezaligheid verzekert.

Hij was dan ook steeds minzaam voor iedereen
en leefde vol zorg voor de zijnen.

« Het is een gelukkig en verstandig man die nu
zodanig tracht te zijn in het leven, als hij wenst
bevonden te worden bij zijn dood ». Nav. Ch.

De laatste maanden werden een kruisweg met pijn
en kommer, een beetje verlicht door de bezoeken
van familie.

Heer, God en Vader in de gewone dingen van
elke dag volbracht hij stil en eenvoudig de
zending die Gij hem hebt toevertrouwd.

Laten we God danken voor dit leven van inzet
en arbeid, voor dit moedig gedragen lijden. En
vragen we de Heer dat onze dierbare overledene
nu rust en vrede mag vinden.

Beste familieleden, geburen en vrienden, speciaal
dank ik U voor uw genegenheid.

Het uur is voor iedereen geteld, laat de vriend-
schap ook bestaan in 't ander leven, het gebed is
het beste middel.

Bidt voor mij.

H. Maria, Hemelse Moeder, spreek voor hem
ten beste.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Voor uw medeleven en gebeden danken U :

De families KINDT - FOUQUET.

Namis : vrijdag 12 januari 1990 om 19 uur.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel