



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw
Gilberte KOEKE

echtgenote van
de Heer Oscar VERCRUYSSÉ

*geboren te Oudenaarde op 14 mei 1920
en er zacht in de Heer ontslapen
in het O.-L.Vrouwziekenhuis op 7 oktober 1993,
gesterkt door de Heilige Sacramenten der Zieken.*

Namis op dinsdag 26 oktober 1993
om 18.30 uur.

De families,
VERCRUYSSÉ - VANDEWEGHE en
KOEKE - ENGELS danken U van harte
voor uw aanwezigheid en uw gebed.

Gilberte is niet meer.
Haar stille moederhart is stilgevallen.
Haar wakkere ogen zijn nu gesloten.
Haar weke handen zijn nu gevouwen tot een dankbede.
Het is goed geweest wat zij gedaan heeft.
Wat zij voor ons betekende vergeten wij niet.
Zij beleefde alles mee met haar hart.
Haar liefde was groot genoeg om ons allen te omvatten.
Haar genegenheid was evenredig verdeeld.
Zij zag ons allen graag.
Met haar ogen zag zij waar nood was, waar moest geholpen worden.
Met haar handen deed zij wat haar hart haar ingaf.
Ze was moeder, echtgenote en grootmoeder op hetzelfde ogenblik.
Haar ziekte bracht ons allen dicht bij mekaar.
Zij had ons nodig. Wij hadden haar nodig.
Wij hadden elkaar nodig.
Haar vreugde was onze vreugde, haar leed ook ons leed.

Wij vertrouwen haar nu toe aan God,
in het vertrouwen dat Hij haar opwacht in
Zijn Liefde die geen einde kent.
Dank U moeder, voor alles waar wij thans geen
woorden voor vinden.