

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.  
BID VOOR DEZIELERUST VAN

## Mevrouw ELODIE LABIAU.

WEDUWE

in 1e huwelijk van Hr Maurice Van Keymeulen  
en in 2e huwelijk van Hr Octaaf Podevijn.

geboren te Etikhove de 28 november 1880 en godvruchtig  
overleden te Zottegem op 30 juli 1959. - Gesterkt door  
de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij vreesde God, zij was diep gelovig en dus ook  
godsdienstig, haar lippen spraken niets dan woorden  
van oprechtheid en waarheid. Haar krachten namen  
af in een gezegende ouderdom. Sedert lang was zij  
bereid om voor haar Rechter te verschijnen; daarom  
is zij heen gegaan zonder klagen, kalm berusten op  
de barmhartigheid van Jezus Heilig Hart.

Groot zijn in de ogen van God dezen die hun voor-  
beeld van deugdzaamheid den evennaaste tot de  
deugd opwekken.

De wereld is een ballingschap, het leven een door-  
gang, de hemel ons Vaderland. Daar zijn wij eens  
met God verenigd om samen het eeuwig geluk te ge-  
nieten.

Troostvol, is in het sterfuur de getuigenis te mogen  
afleggen; ik heb geleefd voor God, op Hem heb ik  
mijn hoop gesteld, ik zal mij niet moeten schamen  
in eeuwigheid.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gedenkt U mij-  
ner bij de Heer, hebt dank voor uw goede zorgen,  
blijft standvastig in uw geloof en wij zullen elkander  
wederzien in de den schonen hemel om nooit meer  
gescheiden te worden,

Heer Jezus geef haar ziel de eeuwige rust. (7 j. afl.)



Hr en Mw Jules MACHTELINGS-VAN KEYMEULEN en kinderen,

Hr en Mw Sylvain BREWAEYS-VAN KEYMEULEN en kinderen,

Hr en Mw Ernest VAN KEYMEULEN-BOGAERT en kinderen,

Hr en Mw André VAN KEYMEULEN-VAN GANSBEKE en kinderen,

Hr en Mw Valentin VAN KEYMEULEN-DE ROO en kinderen,

De familiën LABIAU, VAN KEYMEULEN, WATTELEYNE en BREWAEYS.

DANKEN U

Drukk. A. Schautteet-De Spiegeleer - Zottegem