

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

EMMA LABIAU

Weduwe van de heer

WALTER DE CUBBER

geboren te Mater op 6 juli 1899 en godvruchtig
overleden te Schorisse op 8 augustus 1966.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Zo onverwacht is zij van ons heengegaan onze goede moeder... en daarom trefte de slag ons des te harder, hoelang wij haar ook in ons midden hebben mogen houden.

Hard is haar leven geweest, getekend met een zwaar kruis. Nooit hoorden we één enkele klacht over haar lippen komen: gelaten, met eindloos geduld verdroeg ze alles ter ere Gods, naar het voorbeeld van de gekruisigde Heer zelf: Wie mijn leerling wil zijn, moet zijn kruis dragen.

In haar stille berusting was ze gelukkig bij elk bezoek van haar kinderen, kleinkinderen en familieleden en met dankbare blik beantwoordde ze elke tegemoetkoming en elke blijk van bezorgdheid.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden uw genegenheid is mij een schone troost geweest tijdens mijn lange ziekte; u vooral mijn Schoondochter wil ik danken, die u moeite noch last gespaard hebt om het mij de laatste jaren zo aangenaam mogelijk te maken. De Heer vergelde u hiervoor. Ook dank ik de Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis voor hun toegewijde zorgen.

Bidt allen voor mij in de vaste hoop op een eeuwig weerzien.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwig rust.

Heer en Mevrouw Roger DE CUBBER-BOURDEAUD'HUY kinderen
en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Marcel DE CUBBER-VERFOEST en kinderen;

Heer en Mevrouw Lucien VANDENAELE-DE CUBBER;

Heer en Mevrouw Ghislain DE CUBBER-LACOMPTÉ en kinderen;

De familie LABIAU-WATTELAINE;

De familie DE CUBBER-VANDEN ABEELE;

danken Innig om Uw gebeden
en om Uw bliken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.