

†  
VROME HERINNERING AAN DE

## Heer Jan - Baptist LABIAU

echtgenoot van Mevrouw Irma D'HAENZE

geboren te Maarke-Kerkem op 25 april 1894 en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde-Leupegem op 24 januari 1966, Gezalfd met de H. Olie.

**Oud-Strijder en oorlogsinvalidé 1914-1918 - Vuurkruiser Vereerd met alle oorlogs- en burgerlijke nijverheidsretekens**

Te midden, tussen bossen, weiden en velden heeft de dierbare overledene genoten van Gods weelderige en rijke natuur; hij leefde er steeds gelukkig niet tegenstaande zijn zwakke lichaam te samen met zijn teerbeminde echtgenote. Vele jaren hoopte hij met haar samen te wonen in zijn landelijke woonst en er verder in geest van geloof en vertrouwen alle lief en leed te dragen. De almachtige God heeft er anders over beschikt. Daarom bidden we als gelovige christenen "Uw heilige Wil geschiede". Wij weten dat God steeds de goede vader is en blijft, die als Hij slaat rijkelijk zalft.

Zijn eerlijke en blijmoedige aard, de hartelijkheid en zorgzaamheid voor de zijnen; zijn liefde voor de natuur waarin hij de goedheid en almacht van God terugvond, zijn eerbied voor de priester, zijn sterkte en gelatenheid in de beproeving, zijn liefde voor de arbeid zullen allen in hem eren die hem hebben gekend. Trouw was hij in de dienst van zijn meesters en deed zijn plicht voor zijn vaderland.

Beminde echtgenote, ik ben nu verlost van alle leed, hoe zal ik U danken voor uw trouwe hulp en toegenegenheid, voor alles wat gij voor mij deedt? Uw diep christelijk geloof weze uwe sterkste steun bij het dragen van dit zware kruis.

Geliefde zoon, uw vader hield zo innig veel van U en gij van hem. Wees de troost van moeder en vergeet vader niet in uw gebeden. Dierbare familie en allen die me dierbaar zijt ook op aller voorspraak bij de Heer reken ik vast en niet het minst van m'n strijdmakkers.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

Mevrouw Jan-Baptist LABIAU geboren Irma D'HAENZE,  
Heer en Mevrouw Firmin LABIAU-DEHOEST,

De families LABIAU - WATTELAINE - D'HAENZE - DE BO,

danken U voor de blijken van sympathie.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabant, Leupegem.