

Zoals gij uit dit leven scheidt, zo staat ge daar in
't ander.

AUG. P. S.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER LABIAU

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Bertha Vanden Abeele

geboren te Maarke-Kerkem de 30 September 1896
en godvruchtig overleden te Elzele de 5 Juli 1955.

Voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

- - o - -

Met gebroken hart, zo staan wij bedroefd, bij het
plotse breken van zo tedere, liefdevolle familiebanden.

Een goed mens is van ons heengegaan, bemind door
God en de mensen, zijn naam zal in verering blijven.

Getrouw aan de tradities van een christelijke en
erlijke familie kende hij maar één levensweg: die
van de plicht en van de arbeid. Van den vroegen
morgen tot de late avond heeft hij gewerkt voor de
zijnen tot de uitputting van al zijn krachten.

Buiten God wist niemand wat hij in zijn langdurige
ziekte geleden heeft: vol levenslust en zijn gezondheid
ondermijnd gevoelen, gaarne werken en niet meer
kunnen en toch was hij altijd vol levensmoed en ge-
laten. Ons hart is bedroefd, doch door onze tranen
speelt een blijde hoop dat de Heer hem een schone be-
loning heeft weggelegd in 't rijk van vrede en geluk.

Duurbare Echtgenote heb dank om uwe liefdevolle
zorgen waarmee gij mij steeds, vooral tijdens mijn
pijnlijke ziekte hebt opgepast. Gij hebt niets ontzien
om mijn behoud. Ik weet dat het op uw ouderdom
een groot verlies is, doch troost u, onze liefdebond
reikt verder dan de dood, immer gedenk ik u hier-
boven. Mijn duurzame Familie en allen tot wie mijn
genegenheid ging, ik dank u om uwe zorgen en uwe
sympathie. Bewaar mijn aandenken in uwe gebeden.
Tot een blij weerzien!

Heer Jezus, schenk hem de eeuwige rust!

Mevrouw Omer LABIAU geboren Maria-Bertha VANDEN ABEELE;

De familie LABIAU-WATTELAINE;

De familie VANDEN ABEELE-VANDEN HEULE;

Danken innig om uw gebeden
en blijken van deelneming.

Dr. Portois Schorisse.