

Onze Vader die in de Hemelen zijt... Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

## MAURICE LABIAU

echtgenoot van

Mevrouw Julia SLOTS

geboren te Maarke-Kerkhem op 25 juli 1903, en godvruchtig overleden te Leupegem op 6 juli 1957

Voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Noch trouwe en onverdroten zorg van toegenegen familieleden, noch de hulp der vergevorderde wetenschap vermochten de brave man genezing te brengen van zijn schrikkelijke kwaal. Dertien maand lang heeft hij moedig de wreedste pijnen doorstaan in onderwerping aan Gods wil. In een crisis te wijten aan uitputting en bedwelming is hij bezweken. Nu kent de goede man rust al wat hij geleden en doorstaan heeft zal in de weegschaal van Gods barmhartigheid zwaar wegen; daarom vertrouwen wij dat Gods goedheid den zwaarbeproefden man zal vergelden met het geluk hierboven.

Voor zijn gezin heeft hij gewerkt en gezwoegd; zijn vaderlijke goedheid was gepaard aan gestrengheid; voor zijn echtgenote was hij een steun in de wisselvalligheden van het leven; hij telde vele vrienden omdat hij diensvaardig en begripvend was, omdat hij pret en genot bracht, omdat hij zo eerlijk was.

Teergeliefde echtgenote, kinderen en kleinkind, mijn treurig heengaan heeft U veel leed gedaan, maar troost U bij de gedachte dat ik een leven vol ellende, een leven zonder uitzicht naar boternis, nu heb verwisseld voor een betere leven. Treur niet over mij als deze die geen hoop hebben, maar bidt veel opdat God mij barmhartig weze. Ik dank U hartelijk voor al uw zorgen dag en nacht, voor al uw kommer om mij, voor al uw genegenheid. God lone U wat Gij voor mij hebt gedaan.

Duurbare familieleden en vrienden, u ook ben ik dankbaar want uw toewijding heeft mij veel troost gebracht. Helpt en troost diegene die ik in droefheid achterlaat en draag de genegenheid welke gij mij toedraagt over op hen. Gedenk ook mijner in uw gebeden. De hoop op een eeuwig gelukkig leven brengt troost in ons harde leven. Tot weerziens in 't hiernamaals.

Mevrouw Maurice LABIAU, geboren Julia SLOTS,  
Mijnheer en Mevrouw Achiel DE POTTER-LABIAU,  
Mijnheer René LABIAU,

Mijnheer en Mevrouw Rufin D'HAeyer-LABIAU en kind,  
Mevrouw Weduwe Emiel SLOTS-DREELINCK,

De familiën LABIAU - WATTELEINE - SLOTS en DREELINCK,

*danken U van harte om uw gebeden  
en uw blijken van innige deelneming.*

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabant, Leupegem.