

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Job.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

RACHEL ELISA MARIE LABYN

echtgenote van de Heer

ANDRÉ VANDAMME

geboren te Strijpen, de 15 februari 1924, en
zacht in de Heer ontslapen te Zottegem, de
22 januari 1967, gesterkt door de Sakramenten
der Zieken en van de Pauselijke Zegen.

--

Na alles te hebben ingezet voor het ge-
luk en het welzijn van haar echtgenoot, na
maanden van moedig en verduelig lijden is
deze vrouw aan de liefde en de genegenheid
van haar teergeliefde echtgenoot en haar
duurbare familie ontnomen in de volle bloei
van het leven. Het is hard en pijnlijk zo
een leven te zien heengaan. Lijden en be-
proeving zijn voor ons, mensen meestal on-
begrijpelijk, doch de kristen weet dat achter
daar alles Gods liefde schuilt en hoe diep
de wonde der beproeving ook moge zijn,
toch bidden wij in alle onderwerping: «Uw
H. Wil geschiede» omdat we weten dat
God haar geroepen heeft tot een leven zon-
der einde, zonder lijden, tot een eeuwig
samenzijn met Hem in de Hemel.

Voorzeker heeft de Heer haar offer aan-
genomen en zal Hij haar bee-weg belonen

voor alles wat zij voor Hem gedaan en ge-
leden heeft.

Beminde echtgenoot, grote droefheid
brengt mijn heengaan in uw hart. Doch
blijft vertrouwen in de goede God. Heb
dank voor de goedheid en liefde welke gij
mij steeds in alle getrouwheid hebt toege-
dragen en bid veel voor mij, eens zullen wij
elkander wederzien.

Duurbare ouders, broeders, zusters en
familie, ook U dank ik voor de zorgen en
bekommernissen welke gij voor mij hebt
gehad. Weest ook gij mij nog dikwijls in
uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.



Heer André VANDAMME,

Heer en Mevrouw Sylvain LABYN-
(VERBRUGGEN†) DE MEYER,

Heer en Mevrouw Jules VANDAMME-
BATAILLIE,

De families LABYN, VANDAMME,
VERBRUGGEN, DE MEYER en
BATAILLIE,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.
