

Een erekroon zijn de hoge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

(Spr.)

†

ZALIG AANDENKEN AAN

MEJUFFER

ODILE LANDRIE

geboren te Mater, op 6 september 1884 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op 11 oktober 1972, bediend met de H. Sakramenten van de zieken.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de Confrerie van de H. Amelberga en van de Boerinnengilde.

Bemind van God, en geëerd door de mensen zal haar aandenken in zegening blijven.

Naar het altaar van God mocht zij veelvuldig opgaan; ja dagelijks tot God, die heel haar leven verblijde in de H. Eucharistie, benaderen, om Zijn glorie te verkondigen en om vrede voor de mensen van goede wil te bekomen.

Op die, haar eigen manier meende zij haar levenstaak te vervullen, en week daar voor niets tot haar laatste levensdagen van af.

Geachte familie en vrienden die mij daarin hebt geholpen hebt dank. Ook voor de zor-

gen en de genegenheid die gij mij binst mijn leven en bijzonder de laatste dagen hebt getoond. God lone er u om.

Vaart wel. Tot weerziens in het grote Vaderhuis.

Wees gegroet Maria, bid voor ons arme zondaars.

De Heer Firmin LANDRIE,

De Heer en Mevrouw Albert LANDRIE-DE GROOTE en kinderen,

De Heer Maurice LANDRIE,

De Heer en Mevrouw Robert LANDRIE-DEBACQUER en kind,

Mejuffer Maria LANDRIE,

De Heer Emiel LANDRIE,

haar neven en nichten ;

De families LANDRIE en REYNAERT,

**danken voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.**

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine